

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΟΚΕΕΣ 1828-2014
(Δημοτικό –Γυμνάσιο-Λύκειο)
Δ . Ι . Χρηστάκος - Κροκεές 2014

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 11 Ιουλίου 1824 το Βουλευτικό σώμα με ψήφισμα κατάρτισε πενταμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή, η οποία εκπόνησε σχέδιο οργάνωσης της κοινής παιδείας του έθνους. Το σχέδιο προέβλεπε τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης προκαταρκτική και δημόδη, Λυκειακή και Πανεπιστημιακή. Στις συνθήκες του πολέμου όμως προτείνει να λειτουργήσει μόνο η πρώτη βαθμίδα και να ιδρυθούν αλληλοδιδασκτικά σχολεία.

Το 1828 αναλαμβάνει Κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας και ιδρύονται αλληλοδιδασκτικά και Ελληνικά Σχολεία. Η εκπαίδευση στα αλληλοδιδασκτικά παρεχόταν δωρεάν αλλά η φοίτηση δεν ήταν υποχρεωτική.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΟΘΩΝΑ

Το 1834 καθιερώνεται επτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που περιλαμβάνει τετράχρονο δημοτικό σχολείο και τρίχρονο Ελληνικό σχολείο (σχολαρχείο).

Το Ελληνικό σχολείο αποτελεί την πρώτη βαθμίδα της Β' /θμιας Εκπαίδευσης. Μετά το Ελληνικό ο μαθητής μπορεί να συνεχίσει στο τετράχρονο Γυμνάσιο. Η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ

Το 1895 γίνεται για πρώτη φορά αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης από την Κυβέρνηση Δηλιγιάννη. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο του 1895 έχουμε τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα.

α. Νηπιαγωγείο (2 χρόνια). Για παιδιά 3 έως 6 ετών.

β. Γραμματοδιδασκαλείο (4 έως 6 χρόνια) δηλαδή κατώτερης τάξης Δημοτικά στα οποία διδάσκει δάσκαλος γ' τάξης (μειωμένων προσόντων) και οι μαθητές διδάσκονται τα στοιχειώδη.

γ. Κοινό Δημοτικό (4 χρόνια)

δ. Πλήρες Δημοτικό (6 χρόνια). Ιδρύονται σε αστικά κέντρα ή σε οικισμούς που εξοικονομούν πόρους για τη λειτουργία τους με πλουσιότερο πρόγραμμα από τα κοινά δημοτικά.

ε. Ελληνικό Σχολείο (3 χρόνια)

στ. Γυμνάσιο (4 χρόνια)

ζ. Εθνικό Πανεπιστήμιο (3-4 χρόνια)

Η εισαγωγή από το Δημοτικό στο Ελληνικό γίνεται με εξετάσεις όπως και από το Ελληνικό στο Γυμνάσιο. Από το Γυμνάσιο στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Προβλεπόταν ακόμη η ίδρυση ξεχωριστών σχολείων κοριτσιών με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 25 κορίτσια. Μπορούσαν όμως να φοιτούν και αγόρια κάτω των 10 ετών.

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 1913 ΚΑΙ ΤΟΥ 1927

Νέα μεταρρύθμιση έχουμε από την πρώτη κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1913 σύμφωνα με την οποία η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαρθρώνεται ως εξής:

α. Νηπιαγωγείο 2 χρόνια

β. Δημοτικό 6 χρόνια. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει και βασικές γνώσεις γεωργίας, βιοτεχνίας, κτηνοτροφίας

γ. Αστικό σχολείο 3 χρόνια. Γράφονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του Δημοτικού και αφού περατώσουν τις σπουδές τους σε πρακτικά κυρίως μαθήματα, μπορούν να δώσουν εισαγωγικές στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή σε άλλες τεχνικοεπαγγελματικές σχολές. Επίσης μπορούν να μεταπηδήσουν σε μία από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ύστερα από εξετάσεις.

δ. Γυμνάσιο 6 χρόνια

Δέχεται χωρίς εξετάσεις τους αποφοίτους δημοτικού και το πρόγραμμα του αποτελείται από δύο κύκλους.

Ο πρώτος καλύπτει τις δύο πρώτες τάξεις και είναι κοινός για όλους τους μαθητές.

Ο δεύτερος καλύπτει τις επόμενες τέσσερις τάξεις και χωρίζεται σε δύο τμήματα ,φιλολογικό και πραγματικό. Στα πανεπιστήμια εισάγονται χωρίς εξετάσεις.

Το 1929 γίνεται από τον Βενιζέλο μία νέα μεταρρύθμιση της παιδείας και έχουμε:

α. Νηπιαγωγείο 2 χρόνια. Υποχρεωτική εκπαίδευση.

β. Δημοτικό σχολείο 6 χρόνια .Υποχρεωτική εκπαίδευση.

γ. Ανώτερο Παρθενγωγείο(4 χρόνια). Γράφονται τα κορίτσια μετά το Δημοτικό ώστε να προετοιμαστούν για τη ζωή που ταιριάζει στην γυναίκα και Ελληνίδα μητέρα

δ. Γενικό Γυμνάσιο (6 χρόνια)και Πρακτικό Λύκειο(6 χρόνια).

Στις δύο πρώτες τάξεις είχαν κοινό πρόγραμμα.

ε. Επίσης δημιουργούνται κατώτερα επαγγελματικά σχολεία(2-3 χρόνια)και νυχτερινά σχολεία για την καταπολέμηση του

αναλφαβητισμού. Ταυτόχρονα λειτουργούν και ημιγυμνάσια δύο τάξεων.

Κατά τα χρόνια του πολέμου η διάρκεια της σχολικής χρονιάς ήταν 3,5 έως 4,5 μήνες και σύμφωνα με εκτιμήσεις της εποχής κατά τα χρόνια του πολέμου ,της κατοχής και του εμφυλίου <<εις ορισμένα, ίσως τα πλείστα σημεία της χώρας η λειτουργία (του εκπαιδευτικού συστήματος) διεκόπη εντελώς>>.

Μετά τον πόλεμο η κατάσταση δεν αλλάζει ως προς τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος δηλαδή παραμένει το εξατάξιο δημοτικό και το εξατάξιο Γυμνάσιο έως το 1964 με τη μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου που καθιερώνει τριτάξιο Γυμνάσιο και τριτάξιο Λύκειο ως αυτόνομες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η μεταρρύθμιση αυτή ακυρώνεται αμέσως μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και επιστρέφουμε στο εξατάξιο Γυμνάσιο μέχρι το 1976 οπότε με νέα μεταρρύθμιση επί υπουργίας Γεωργίου Ράλλη έχουμε όσον μας αφορά.

Εννιάχρονη υποχρεωτική φοίτηση με εξαετές Δημοτικό και αυτόνομο τριετές Γυμνάσιο χωρίς εξετάσεις. Τριετές Λύκειο (εισαγωγή με εξετάσεις) με πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Από τότε με διάφορες αλλαγές που αφορούν κυρίως στον τρόπο εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα η διάρθρωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει η ίδια.



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και την έλευση του Καποδίστρια αισθανόμενοι οι Έλληνες την αναγκαιότητα της παιδείας «προτάσσουν παντός άλλου την ίδρυση σχολείων».

Έτσι τον Ιούλιο του 1829 αρχίζει να λειτουργεί στις Κροκεές (Λεβέτσοβα), Αλληλοδιδασκτικό σχολείο και Ελληνικό που λειτούργησε τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1829. Στο αλληλοδιδασκτικό με την εποπτεία και καθοδήγηση του δασκάλου χρησιμοποιούνται οι καλύτεροι μαθητές για τη διδασκαλία των αδύνατων συμμαθητών τους, μέθοδος πρόσφορη για την εποχή λόγω ελλείψεως δασκάλων. Η διαδικασία ίδρυσης ενός σχολείου γίνεται είτε από την κυβέρνηση, είτε από τους κατοίκους. Στη δεύτερη περίπτωση που μάλλον αυτό συνέβη στις Κροκεές, οι κάτοικοι ζητούν την κυβερνητική συνδρομή αλλά ταυτόχρονα βρίσκουν και τους αναγκαίους πόρους με συνδρομές, επιχορήγηση από το εκκλησιαστικό ταμείο και άλλες προσόδους. Αρκετές φορές μάλιστα, η ίδρυση ενός σχολείου ήταν έργο ενός ατόμου και στην ουσία αφορούσε την πρόσληψη ενός δασκάλου, ο οποίος δίδασκε τους μαθητές σε κάποιο σπίτι ή εκκλησία.

Το 1834 επί Όθωνα καθιερώνεται επτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που περιλαμβάνει τετράχρονο δημοτικό σχολείο που λειτουργεί ανελλιπώς από τότε στις Κροκεές και τρίχρονο Ελληνικό σχολείο (Σχολαρχείο).

Στον τόμο εφημερίδας του 1838 σελ.44 του Βασιλείου της Ελλάδας μαζί με άλλα βασιλικά διατάγματα του Όθωνα βρίσκουμε και τον παρακάτω διορισμό στο δημοτικό σχολείο Κροκεών:

« Ο κύριος Α. (Απόστολος) Παναγάκης Δημοδιδάσκαλος γ' τάξεως εις το δημοτικόν σχολείο Κροκεών (Λεβέτσοβα) μισθοδοτούμενος πενήντα δραχμάς κατά μήνα προσωρινώς εκ του εκκλησιαστικού ταμείου, αντί του Κυρίου Π. Πηγάλα, όστις θέλει επανέλθει εις το διδασκαλείον...».

Για την ίδια χρονιά το 1838 έχουμε και την παρακάτω πληροφορία από ένα Αμερικάνο ιεραπόστολο τον George Layburn που ταξιδεύει από Γύθειο - Σπάρτη με συνοδό του έναν έλληνα γιατρό ονόματι Γαλάτη. Αναφέρει λοιπόν:

« Σταματήσαμε για 1-2 ώρες στο χωριό Λεβέτσοβα. Είναι η αρχαία πόλη Κροκεαί, φημισμένη για το λατομείο της. Στο χωριό υπάρχει και αλληλοδιδασκτικό σχολείο με πάνω από 100 μαθητές».

Έκτοτε το Δημοτικό σχολείο Λεβετσόβων λειτουργεί ανελλιπώς όπως αναφέραμε, ως αλληλοδιδασκτικό, κοινό, πλήρες αρένων και θηλέων, τετρατάξιο μέχρι το 1929 και μικτό εξατάξιο από τότε και μετά. Η εξέλιξη του δυναμικού του σχολείου τα χρόνια αυτά διαμορφώνεται ως εξής: Για την χρονική περίοδο από 1896 έως 1910 ο μαθητικός πληθυσμός κυμαίνεται από 159 έως 181 άτομα.

Παρόμοια είναι η κατάσταση από το 1916 έως 1928 που το πλήρες δημοτικό αρρένων Κροκεών φιλοξενεί από 134 έως 182 άτομα. Λειτουργεί ταυτόχρονα και θηλέων με δυναμικό 95 άτομα το 1909-10 και 87 άτομα το 1910-11 που έχουμε στοιχεία. Από την χρονιά 1928-29 λειτουργεί ως μικτό εξατάξιο και ο μαθητικός πληθυσμός βαίνει συνεχώς αυξανόμενος τα έτη 1929 έως 1937 ξεκινώντας από τα 283 άτομα και φτάνοντας 444 το σχολικό έτος 1936-37.

Διευθυντής του σχολείου τα περισσότερα χρόνια αυτής της περιόδου μέχρι το 1936 είναι ο εξαιρετος δάσκαλος Χρήστος Βουκίδης από την Αράχωβα για τον οποίο σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Οι Κροκεές» πριν από χρόνια, αναφέρονται από ένα παλιό μαθητή του, τα παρακάτω: «Γνωρίζω την πενίαν των μαθητών, έκοπτε τα άγραφα φύλλα των παλαιών τετραδίων του αρχείου του σχολείου και τα συνέδεε σε σημειωματάρια, που έδινε στους άπορους μαθητές. Μας εδίδαξε ακόμη την καθαριότητα



ελέγχοντας κάθε μαθητή σε νύχια, κεφάλια, πόδια, χέρια και μας επέβαλλε όταν το επέτρεπε ο καιρός να πλένουμε πόδια και χέρια στη βρύση στο Καλμπέτσι».

Άλλοι δάσκαλοι της εποχής που αναφέρονται ακόμη και σήμερα είναι οι Γιώργος Κλώνης και ο παπιδάσκαλος Παναγιώτης Βασιλάκος, που ήταν ιερέας του χωριού μέχρι το 1961-62.

Από το 1829 που πρωτολειτούργησε το Δημοτικό σχολείο Κροκεών, μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα δεν γνωρίζουμε τίποτα για την στέγασή του. Γύρω στα 1905 όμως η κυβέρνηση αξιοποιώντας την δωρεά του ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού που είχε γίνει με σκοπό την κατασκευή σχολείων σε όλη την χώρα εκτός Αθηνών, προχώρησε στην ανέγερση του Δημοτικού σχολείου στα Αλώνια. Το νεοκλασικό αυτό κτίριο λειτούργησε ως δημοτικό μέχρι την κατοχή οπότε το χρησιμοποίησαν οι Ιταλοί και κατόπιν η κοινότητα ως αποθήκη κυρίως μελάσας για την καταπολέμηση του δάκου.



Θεωρείται από πολλούς ασυγχώρητη η στάση των τότε υπεύθυνων της κοινότητας Κροκεών που άφησαν να ερειπωθεί και να κατεδαφιστεί αργότερα το κτίριο αυτό τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950. Ως αντίλογος εκφράζεται η άποψη ότι λόγω της αισιοδοξίας που υπήρχε αυτή τη περίοδο για την ανάπτυξη των Κροκεών, ήταν απαραίτητη και μια δεύτερη πλατεία.

Μέχρι το 1940 λοιπόν, λειτούργησε το σχολείο και έκτοτε αρχίζει η περιήγηση σε διάφορα σπίτια του χωριού, στην Αγία Παρασκευή και κυρίως στο παλιό γυμνάσιο που στέγασε διάφορες τάξεις του Δημοτικού μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Τα σπίτια του δρόμου από πλατεία προς νεκροταφείο όπως, Παναγάκου, Χριστοφιλάκη, Νικολούδη, παλιά αστυνομία αλλά και οικία Θεοδωσάκου, καφενείο Θεοδωσάκου, οικία Ατσαβέ στα Αλώνια και οικία Παναγάκη, χρησιμοποιήθηκαν ως τάξεις διδασκαλίας μέχρι το 1964-65 οπότε και συγκεντρώθηκαν όλες οι τάξεις στο Δημοτικό στον Παύλο.

Το κτίριο στον Παύλο χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αρχικά ως μονόροφο. Ο δεύτερος όροφος προστέθηκε τα χρόνια 61-63 οπότε το κτίριο πήρε την σημερινή του μορφή. Χρησιμοποιήθηκε κατά πληροφορίες και για το γυμνασιακό παράρτημα Κροκεών των ετών 1949-50, και από το 1956 ως Δημοτικό.



Επανερχόμενοι στα 1936, ο Χρήστος Βουκίδης παραδίδει την διεύθυνση του σχολείου στον Αριστείδη Κοκκόλη από την Τάραβα που παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1945-46. Τότε παραδίδει με την σειρά του στην Κροκεάτισσα Μαρίνα Ξηνταράκου που παραμένει διευθύντρια μέχρι το 1955-56.

Από τα μαθητολόγια αυτής της περιόδου δίνουμε τον παρακάτω πίνακα για τα έτη του πολέμου 1939-1943 (δεν έχουμε στοιχεία για το 1943-44).

Ας σημειωθεί εδώ ότι η διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα έτη 40-41 και 42-43 ήταν περίπου τρεις μήνες και τα μαθήματα έληγαν τον Δεκέμβριο.

Έτος	Εγγραφέντες	Αποχωρήσαντες	Αποθανόντες	Εξετασθέντες	Προαχθέντες
1939-1940	414	45	—	369	306
1940-1941	378	133	1	244	228
1941-1942	241	32	1	208	164
1942-1943	267	33	—	237	176

Για τα χρόνια 1945-70 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΟΚΕΩΝ Μαθητικός Πληθυσμός 1945-1970



όπου φαίνεται, η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, λόγω της μετανάστευσης των ετών 1950-70 προς Αυστραλία και Αμερική, της αστικοποίησης αλλά και της αλλαγής του τρόπου ζωής που φέρνει υπογεννητικότητα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που η κάθε οικογένεια θα χαρακτηριζόταν πολύτεκνη, με τα σημερινά δεδομένα.

Κατά τα άλλα την περίοδο αυτή κατά διαστήματα, προσφέρεται γάλα σε σκόνη και κίτρινο τυρί, οι μαθητές κουβαλάνε το πρωί ένα ξύλο από το σπίτι τους για την ξυλόσομπα της τάξης, η βέργα του δάσκαλου ενίοτε παίρνει φωτιά και υπάρχουν χρονιές που γίνεται και απογευματινό μάθημα.

Το 1970 κλείνει το μονοθέσιο δημοτικό στο Αλάμηπη, υποβιβάζεται το δημοτικό μας από εξαθέσιο σε πενταθέσιο και από το 1973 πρωτολειτουργεί και το νηπιαγωγείο Κροκεών που φιλοξενείται σε αίθουσα του δημοτικού. Ο αριθμός των μαθητών συνεχίζει να μειώνεται και τα επόμενα χρόνια. Έτσι έχουμε 113 μαθητές το 76-77, 108 το 1979, 105 το 1981, 113 το 1990, 75 και 74 τα έτη 2000 και 2010 αντίστοιχα και 74 τη φετινή χρονιά 2013-14. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μαθητών έχει σταθεροποιηθεί εκεί γύρω στους 70 με τη συνδρομή φυσικά των μαθητών του Βασιλακίου και των οικονομικών μεταναστών κυρίως από την Αλβανία που από το 1990 και μετά ζουν στην περιοχή μας.

Στα κτιριακά θέματα δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές, για την ιστορία και μόνο να σημειώσουμε ότι η πέτρινη περίφραξη έγινε το 1970, συμπληρώθηκε γύρω στα 1990 και στο προαύλιο του σχολείου χτίστηκε νέα αίθουσα που στεγάζει το νηπιαγωγείο Κροκεών από το 2011.

Κλείνοντας ας μην παραλείψουμε να αναφέρουμε και τους Κροκεάτες διευθυντές του σχολείου (από το 1956 και μετά) Λιάζο Ιωάννη, Στρατάκο Κων/νο, Γωγούλα Γορανίτη-Χρηστάκου τις δασκάλες Παναγιώτα Θωμάκου, Καλλιόπη Νικολούδη και τον σημερινό -από το 1990 - διευθυντή Κώστα Σαραντάκο που λογαριάζεται πλέον μετά τόσα χρόνια ως Κροκεάτης.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΕΤΣΟΒΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ

Σύμφωνα με πίνακα που παρουσιάζει την κατάσταση της εκπαίδευσης στη Λακωνία κατά την Καποδιστριακή περίοδο, το Ελληνικό σχολείο Λεβετσόβων λειτούργησε πρώτη φορά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1829. Ο πίνακας δημοσιεύεται στο βιβλίο της Ελένης Δ. Μπελιά ερευνήτριας της Ακαδημίας Αθηνών στο βιβλίο της με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην Λακωνία και στην Μεσσηνίαν κατά την Καποδιστριακή περίοδο 1828-1932».

Επίσημα με βάση την επετηρίδα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας εκπαίδευσης του 1907-1908, το Ελληνικό σχολείο Λεβετσόβων ιδρύθηκε το 1871. Το σχολείο όμως λειτουργούσε με έξοδα των μαθητών από το 1834, σύμφωνα με το Οθωνικό αρχείο. Όπως φαίνεται από τα μαθητολόγια το σχολείο δεν λειτούργησε τα σχολικά έτη 1893-94 και 1895-96 διότι «καταργήθηκε επί διετίαν», όπως αναφέρεται στο σχολικό έτος 1895-96.

Το σχολείο ήταν μονοτάξιο την περίοδο 1898-1904, ενώ από το 1905 έγινε τριτάξιο σύμφωνα με τα στοιχεία του μαθητολογίου.

Λειτούργησε έτσι μέχρι το 1928-1929 οπότε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Βενιζέλου δημιουργείται το διτάξιο Ημιγυμνάσιο Κροκεών.

Για το μαθητικό δυναμικό του Ελληνικού σχολείου από τα μαθητολόγια της περιόδου που κρατούνται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Σπάρτη βλέπουμε ότι: Το 1897-1898 φιλοξενεί 35 μαθητές το 1910-1911 84, για να φτάσει τους 161 το σχολικό έτος 1922-1923 και τους 157 το 1926-1927.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών είναι από τις Κροκεές, αλλά προσέρχονται και μαθητές από Τάρασα, Δαφνί, Στεφανιά, Ασήμη κ.λ.π

Ενδεικτικά τη χρονιά 1924-1925 από τους 116 μαθητές, οι 72 είναι από τις Κροκεές, 16 από Τάρασα, 11 από Δαφνί, 6 από Αλάμπη και οι υπόλοιποι από Στεφανιά, Καστανιά, Γοράνους, Πολοβίτσα, Λέμμονα και Γύθειο.



Μαθηταί και μαθήτριάς του ήμιγυμνασίου Κροκεών, με τὰς ἐθνικὰς στολὰς κατὰ τὴν 25ην Μαρτίου. Διακρίνεται ἡ ἀναθηματικὴ στήλη καὶ τὸ κτίριον τοῦ Συλλόγου τῆς Ἀμερικῆς.

Για τους Διευθυντές και Ελληνοδιδασκάλους (όπως ονομάζονται) της περιόδου ενδεικτικά αναφέρουμε από το βιβλίο της Πέπης Γαβαλά «Κοινωνία και εκπαίδευση» (Λακωνία, τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα) τους παρακάτω:

1. Ψινάκης Ιωάννης	Ελληνοδιδάσκαλος εκ Δαφνίου	Υπηρέτησε 1891-1892 έως 1892-1893
2. Τσεκούρας Θ.	Διευθύνων	1905-1906
3. Σταμνόπουλος Τ.	Σχολάρχης	1906-1907 έως 1910- 1911
4. Παπαδάκος Παναγιώτης	Διευθύνων	Υπηρέτησε 1904-1905 και 1908-1909
5. Μπακάκος Μιχαήλ του Γεωργίου	Ελληνοδιδάσκαλος από Κροκεές	1895-1896 έως 1898- 1899
6. Κακούρος Ευάγγελος	Σχολάρχης	1913-1915 και 1916- 1917
7. Καργάκος	Σχολάρχης	1917-1918 και 1918- 1919
8. Καλύβας Δ.	Σχολάρχης	1928-1929

Τέλος ας σημειωθεί ότι μαθητής του Ελληνικού σχολείου Λεβετσόβων τη σχολική χρονιά 1921-1922 είναι και ο ποιητής μας Νικηφόρος Βρεττάκος ο οποίος αφού τελείωσε το Δημοτικό και την Α' τάξη του Ελληνικού στις Κροκεές πήρε μεταγραφή για το Ελληνικό σχολείο Γυθείου, τον Σεπτέμβριο του 1922.

Μερικές ματιές τώρα στο ημιγυμνάσιο Κροκεών που διαδέχεται το ελληνικό σχολείο Κροκεών από το σχολικό έτος 1929-30 μέχρι και την κατοχή που υπολειπεται, για να κλείσει τελείως λόγω ελλείψεως καθηγητών.

Το ημιγυμνάσιο είναι διτάξιο (σημερινές α' και β' γυμνασίου) και ο σύλλογος των καθηγητών αριθμεί 2 έως 4 μέλη.

Στην πράξη αριθμός 9, της 7ης Ιανουαρίου 1936 του βιβλίου των πρακτικών του ημιγυμνασίου βρίσκουμε την κατανομή των μαθημάτων του σχολ. έτους 1936-37 που έχει ως εξής: ο θεολόγος κ. Παναγιώτης Μπούτσελης αναλαμβάνει την διδασκαλία των Αρχαίων ελληνικών, θρησκευτικών και ελληνικών και ο διευθυντής κ. Αθανάσιος Πετράκης μαθηματικός, αναλαμβάνει την διδασκαλία των Μαθηματικών, Φυσικών, Γαλλικών, Ιστορίας και Γεωγραφίας αμφοτέρων των τάξεων.

Την προηγούμενη χρονιά το 1935 ο σύλλογος των καθηγητών ήταν μάλλον πλήρης, διαθέτοντας 4 καθηγητές τους Παναγιώτη Μενούτη, Σωκράτη Παπαδημητρίου και τους δύο που αναφέραμε παραπάνω.

Τα έτη 1938 και 39-40 που λειτουργεί και το αστικό, διευθυντής είναι ο φιλόλογος Ιωάννης Ζυμαράκος και καθηγητές οι Πολύδωρος Καλκάνης, Θεόδωρος Αργυρόπουλος και Κανακάκος.

Ο αριθμός των μαθητών για το σχολ. έτος 1938-39 που έχουμε στοιχεία είναι 30

για το ημιγυμνάσιο και 72 για το αστικό, όσοι δε μαθητές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους κατευθύνονται στα Γυμνάσια Σπάρτης και Γυθείου, όπου και διαμένουν.

Ως διδακτήριο χρησιμοποιείται κυρίως το Γυμνάσιο (τωρινό Πνευματικό Κέντρο-Νικηφόρος Βρεττάκος) που έχει χτιστεί το 1924 από το σύλλογο Κροκεατών Αμερικής, για την στέγαση κυρίως δημοσίων υπηρεσιών-οικονομικής εφορίας, δημοσίου ταμείου κτλ.

Και δύο στιγμιότυπα της σχολικής, αλλά και γενικότερα της κοινωνικής ζωής του χωριού όπως αποτυπώνεται σε δύο αποσπάσματα πρακτικών του ημιγυμνασίου και αστικού, των ετών 1939 και 1940.



Πραξη 8η 1940

Εν Κροκεαίς σήμερον την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 1940 ο σύλλογος των καθηγητών του Αστικού Σχολείου και Ημιγυμνασίου, συνελθών.....βάση της εισηγήσεως του γυμναστού του σχολείου κ. Θεοδώρου Αργυροπούλου, διεκανόνισε το πρόγραμμα της τελέσεως γυμναστικών και αγωνιστικών επιδείξεων των μαθητών και μαθητριών των εν Κροκεαίς σχολείων ως ακολούθως :

Παρέλαση μετά της Σημαίας ενώπιον της ελλανοδίκου επιτροπής, των αρχών και του κοινού.

1. Προσφώνησις υπό του Δ/ντού των Σχολείων και κήρυξις υπ' αυτού της ενάρξεως των επιδείξεων.

2. Όρκος.

3. Ύμνος της Νεολαίας.

4. Εκτέλεσις προγράμματος ημερησίας γυμνάσεως υπό του τμήματος των αρρένων.

5. Πατριωτικά άσματα.

6. Εκτέλεσις προγράμματος ημερησίας γυμνάσεως υπό του τμήματος των θηλέων .

7. Αγωνίσματα αρρένων (Δρόμος 100μ, άλμα απλούν, άλμα τριπλούν, άλμα εις ύψος)

8. Αγωνίσματα θηλέων (Δρόμος 80μ, άλμα απλούν, άλμα εις ύψος)

9. Χοροί (Καλαματιανός, Κρητικός, Μακεδονικός, Κερκυραϊκός, Τσάμικος κ.λπ.)

10. Ομιλία Γυμναστού

11. Απονομή επάθλων

12. Εθνικός ύμνος

13. Αποχώρησις .

Αποφάσισεν, όπως οι επιδείξεις τελεσθώσιν, εν τη κεντρική πλατεία της κωμοπόλεως τη 26η Μαΐου.....

Πράξη 10η/1939

Εν Κροκεαίς σήμερον τη 19η του μηνός Μαρτίου 1939 ο σύλλογος των καθηγητών συνελθών και λαβών υπ' όψιν ότι προσεγγίζει η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου,....απεφάσισε,

1) Ανέθεσεν εις τον καθηγητήν του Αστικού Σχολείου κ. Πολύδωρον Καλκάνη όπως το απόγευμα της παραμονής της εθνικής εορτής, εν κοινή συγκεντρώση των μαθητών και καθηγητών των Σχολείων, εκφωνήση πατριωτικών λόγων εν τω Σχολείω καταλλήλως διακεκοσμημένω,

2) Ανέθεσεν εις τον διευθυντήν των Σχολείων όπως συννενοηθή μετά του προέδρου της Κοινότητας Κροκεών και του ιθύνοντος της Ε.Ο.Ν Κροκεών και κανονίση την συμμετοχήν των σχολείων εις τον κοινόν εορτασμόν κατά την ημέραν της εθνικής εορτής,

3) Απεφάσισεν όπως την 10η π.μ ώραν της ημέρας της εορτής συγκεντρωθώσιν, εν τω συνήθη χώρω άπαντες οι καθηγηται και οι μαθηταί,

οι δεύτεροι φέροντες την στολή της Ε.Ο.Ν ,και εκείθεν συντεταγμένοι από κοινού μετά της εξωσχολικής Νεολαίας Κροκεών, προπορευομένης της Σημαίας των Σχολείων μεταβώσιν εις τον ναόν και παραστώσιν εις την τέλεσιν της δοξολογίας,

4) Ανέθεσεν εις τον Δ/ντήν των Σχολείων κ. Ζυμαράκον Ιωάννην όπως μετά την τέλεσιν της δοξολογίας εκφωνήση τον Πανηγυρικόν της μεγάλης ημέρας,

5) Απεφάσισεν όπως μετά την δεξίωσιν των Αρχών εν τω κοινοτικό καταστήματι οι μαθηταί παρελάσωσι δια της κεντρικής οδοϋ της κωμοπόλεως και είτα επιστρέψωσιν εις τον οικείον χώρον και εκεί διαλυθωσι και

6) Απεφάσισεν όπως την 7ην και ημίσειαν ώραν της εσπέρας της εθνικής εορτής γίνη λαμπαδηφορία υπό των μαθητών δια της κεντρικής οδοϋ της κωμοπόλεως.....

Ο Δ/ντης

Ι. Ζυμαράκος

Οι καθηγηταί

Πολύδωρος Καλκάνης

Θεόδωρος Αργυρόπουλος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ

1951-2014

Το 1949-51 λειτουργεί Γυμνασιακό παράρτημα στις Κροκεές με εγγεγραμμένους μαθητές 177 για τη σχολ. χρονιά 1949-50 και 196 για το 1950-51. Μόνιμοι καθηγητές του παραρτήματος είναι οι Λυκάκης και Βουρνάζος, προσλαμβάνονται δε αδιόριστες καθηγήτριες από την κοινότητα Κροκεών, από την οποία και μισθοδοτούνται βάσει συμβάσεως, που έχει συναφθεί μεταξύ της κοινότητας και του υπουργείου παιδείας.

Το 1951 ιδρύεται τελικά το εξατάξιο Γυμνάσιο Κροκεών με 406 μαθητές που προέρχονται από Κροκεές, Τάραψα, Σκάλα, Δαφνί, Πετρίνα, Βλαχιώτη, Ποταμιά, Βρονταμά, Στεφανά, Κουρτσούνα, Άρνα, Πρίτσα, Έλος κ.λ.π.

Ας σημειωθεί εδώ ότι το μεν γυμνάσιο-λύκειο Βλαχιώτη λειτούργησε για πρώτη φορά το 1960-61 ως παράρτημα του Γυμνασίου Κροκεών, τα δε γυμνάσιο και λύκειο της Σκάλας αρκετά χρόνια αργότερα.

Οι περισσότεροι μαθητές της περιόδου - όπως και οι καθηγητές - εξαιτίας των ανύπαρκτων για την εποχή συγκοινωνιακών μέσων διαμένουν στις Κροκεές. Συνήθως νοικιάζουν δωμάτια που περισσεύουν σε σπίτια ηλικιωμένων όπου μένουν ή ο καθένας μόνος του ή πιο συχνά δύο-δύο για να μοιράζονται τα έξοδα.

Το Σάββατο μετά το πέρας των μαθημάτων, οι περισσότεροι επιστρέφουν στα χωριά τους και την Κυριακή το βραδύ επιστρέφουν ανανεωμένοι και με προμήθειες για την νέα εβδομάδα. Λίγοι διαβάζουν, οι περισσότεροι κάνουν μία πρόωμη φοιτητική ζωή με ελάχιστο διάβασμα και αρκετή βόλτα και διασκέδαση.

Παρατηρούνται και διάφορες μικροκλοπές, κυρίως κανένα κόκορα για φαγητό ή λάδι από τα σπίτια που διαμένουν, ώστε πουλώντας το στα παντοπωλεία (τα σούπερ – μάρκετ της εποχής) να παίζουν στις γειτονιές το «στριφτό» όπως αποκαλείται στα πρακτικά του σχολείου το «κεφάλι – γράμματα» που παίζεται με χρήματα.

Μετά τις 7:30 μμ απαγορεύεται η κυκλοφορία των μαθητών στους δρόμους και ομάδες καθηγητών, κάνουν ελέγχους στα σπίτια κυρίως των μαθητών που είναι από τα γύρω χωριά. Η πιο συνηθισμένη ποινή της περιόδου είναι η οχταήμερη αποβολή, ενώ παρατηρούνται και αποβολές για όλη την διάρκεια της χρονιάς ή δια παντός. Το χειρότερο μέτρο όμως πρέπει να είναι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής από κοσμιότητα σε κοσμία, καλή ή επίμεμπτο κάτι που αποκλείει τον μαθητή από τη διεκδίκηση μιας θέσεως σε υπηρεσίες του δημοσίου.



Αρκετοί κάνουν αιτήσεις την επόμενη χρονιά ή και μετά από χρόνια, για να διορθωθεί η διαγωγή τους και ο σύλλογος των καθηγητών κρίνοντας τον μετέπειτα βίο τους και την «μεταμέλεια» τους, συνήθως τους κάνει τη χάρη.

Ενδεικτικά από τα πρακτικά του σχολείου αναφέρουμε μερικά παραπτώματα των δεκαετιών 1950- 60 και τις αντίστοιχες ποινές.

1. Ενόχληση μαθήτριας με « αισχράς χειρονομίας».

Ποινή: οχταήμερη αποβολή, λίαν επιεικώς.

2. Δύο μαθητές συναντούν καθηγητή στο δρόμο. Ο ένας χαιρετάει, ο άλλος όχι, λέγοντας στον πρώτο, «τι τον χαιρετάς ρε».

Ποινή: εξαήμερη ο δεύτερος και διήμερη αυτός που χαιρέτησε γιατί στην απολογία του προσπάθησε να καλύψει τον συμμαθητή του.

3. Μαθητής «αφήρεσε εκ τον συρταρίου αρτοποιείου 40 δρχ.»

Ποινή: τριήμερη αποβολή, επιεικώς λόγω οικογενειακής κατάστασης.

4. Μαθητής της Η' τάξεως «συναντώμενος εν τη οικία της χήρας... με την μαθήτρια της Δ' τάξεως... σύναψαν ερωτικές σχέσεις»

Ποινή: Ο μαθητής «Αποβάλλεται δια παντός εκ του γυμνασίου τούτου με διαγωγή επίμεμπτον». Η μαθήτρια αποβάλλεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Τιμωρούνται συγχρόνως και δύο φίλες της μαθήτριας με αποβολές 15 και 8 ημερών αντίστοιχα γιατί αφενός διευκόλυναν τη σχέση και «δεν κατέδωσαν ως όφειλαν ».

5. Καθηγητής αποβάλλει τρεις μαθητές από την αίθουσα κατά την ώρα του μαθήματος και αυτοί δεν εξέρχονται από την τάξη.

Ποινή: οχταήμερη ο ένας και εξαήμερη οι άλλοι δύο.

6. Δύο μαθητές κυκλοφορούν στην πλατεία την απαγορευμένη ώρα 9 μ.μ.

Ποινή: Ο ένας εξαήμερη και ο άλλος οχταήμερη γιατί μίλησε στο σύλλογο με αυθάδη τρόπο.

7. Τρεις μαθητές «αφήρεσαν πετεινόν από ορνιθώνα, τον οποίο αφού έσφαξαν, εμαγείρευσαν εις την οικίαν του....., όπου και συνέφαγον την αυτήν νύκτα..»

Ποινή: αποβολή και των τριών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και διαγωγή καλή.

Κατά τα άλλα οι μαθητές κυκλοφορούν με πηλίκια και κουρεμένοι «εν χρω» - κάτι που ελέγχεται κάθε βδομάδα – και οι μαθήτριες με σχολική ποδιά. Ειδικά για τους μαθητές της τελευταίας τάξης το μαλλί ορίζεται να έχει μήκος δύο εκατοστών.

Τον Οκτώβριο του 1967, στις αρχές της δικτατορίας αυστηροποιείται ο κανονισμός του σχολείου και στην πράξη αριθ. 8 του 1967 διαβάζουμε «απεφασίσθη όπως ενταθή η εξωσχολική παρακολούθησις των μαθητών, τόσον εντός, όσον και εκτός των Κροκεών. Ούτω θα διενεργούνται έφοδοι εις τας οικίας των εν Κροκεαίς διαμενόντων, αλλά και κατά διαστήματα, μεταβάσεις καθηγητών εις τα πέριξ χωρία....» και συνεχίζει, «Καθ' εκάστην Κυριακήν, οι απανταχού μαθηταί θα εκκλησιάζονται απαραιτήτως. Τους εις τας Κροκεάς διαμένοντας, θα συνοδεύει το ήμισυ των καθηγητών.....Ετέρα απόφασις είναι ο σχηματισμός ωφελίμων και μη βιβλίων.»



Σε παρόμοια απόφαση του συλλόγου καθηγητών τον Φεβρουάριο του 1967 αποφασίζεται όπως: « α) απαγορευθή αυστηρώς το μασκάρωμα των μαθητών και μαθητριών καθ' όλη την διάρκειαν των εκδηλώσεων του καρναβάλου, β) Ειδικά για την Τσικνοπέμπτη παραταθή η ώρα κυκλοφορίας των μαθητών μέχρι τις 9.30 μμ. γ) επιτραπή η είσοδος και παραμονή μαθητών εις κέντρα διασκεδάσεως μετά των γονέων των.....»

Όλα αυτά τα χρόνια, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γίνονται γυμναστικές επιδείξεις στον Παύλο κυρίως (αλλά και στα Αλώνια ή στο παλιό γήπεδο στο ΚΤΕΟ) και η σχολική γιορτή την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου , όπως και η απονομή των επαίνων γίνεται στον κινηματογράφο « ΡΕΞ » των Κροκεών, παρουσιάζονται δε και θεατρικές παραστάσεις των σχολείων είτε στο σινεμά ή σε καφενεία του χωριού.



Οι εκδρομές πραγματοποιούνται συνήθως σε δεξαμενή, Αγία Βαρβάρα, λούτσα, παλιό γήπεδο του Κροκεατικού και καμιά φορά με τα πόδια στους Κουμάνους ολοήμερη.

Μέχρι το 1978 οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, γίνονται τέλη Αυγούστου- αρχές Σεπτέμβρη σε Αθήνα και Πάτρα. Οι μαθητές δεν παρακολουθούν φροντιστήρια – που ειδικά στο χωριό κάνουν την εμφάνισή τους τις αρχές της δεκαετίας του 1970 – αλλά μετά το τέλος της ΣΤ' Γυμνασίου, μεταβαίνουν στα μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών για ένα δίμηνο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οπότε δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις. Η εισαγωγή τότε στα πανεπιστήμια είναι αρκετά πιο δύσκολη, λόγω των περιορισμένων θέσεων και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης , αλλά το Γυμνάσιο-Λύκειο Κροκεών σημειώνει αρκετές επιτυχίες όλα τα χρόνια.

Όμως τα χρόνια περνούν, στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ελάχιστοι πλέον μαθητές και καθηγητές διαμένουν στις Κροκεές και οι μαθητές από Πετρίνα, Άρνα, Ποταμιά, Πρίτσα κ.λ.π. έχουν κατευθυνθεί στα σχολεία του Γυθείου και του Ξηροκαμπίου.

Μετά το τέλος της δικτατορίας το 1974, αρχίζει σιγά-σιγά η φιλελευθεροποίηση του σχολείου. Έτσι λοιπόν, καταργούνται το 74-75 οι γυμναστικές επιδείξεις , γίνονται εκλογές για ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων, το 1981-82 καταργείται η σχολική ποδιά, οι επιθεωρητές που αξιολογούσαν τους καθηγητές, ο εκκλησιασμός τις Κυριακές και καθιερώνεται το πενθήμερο στα σχολεία και το μονοτονικό. -το πηλίκιο έχει καταργηθεί από το 1965.

Από το 1976 το εξατάξιο Γυμνάσιο χωρίζεται σε τριετές Γυμνάσιο και τριετές Λύκειο που λειτουργούν ως αυτόνομες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως και σήμερα.

Το 1975 όπως αναφέραμε και παραπάνω, λειτουργεί για πρώτη φορά γυμνάσιο στη Σκάλα και από το 1987-88 και λυκειακές τάξεις μέχρι το 1991 οπότε και λειτουργεί κανονικά το λύκειο Σκάλας. Έτσι το γυμνάσιο-λύκειο Κροκεών χάνει μία βασική πηγή τροφοδότησης μαθητών και δέχεται πλέον μαθητές από Κροκεές, Δαφνί, Τάραμα, Στεφανιά και Λάγιον. Τελευταίο χτύπημα το 2000, ήταν η κατάργηση του δημοτικού σχολείου Στεφανιάς και η μεταφορά των μαθητών του στη Σκάλα.

Ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα δίνουμε τον μαθητικό δυναμικό του γυμνασίου και λυκείου Κροκεών ορισμένες χρονιές.

<i>Σχολ. έτος</i>	<i>Μαθητές Γυμνασίου</i>	<i>Μαθητές Λυκείου</i>
<i>1978-79</i>	<i>143</i>	<i>99</i>
<i>1984-85</i>	<i>134</i>	<i>109</i>
<i>1989-90</i>	<i>119</i>	<i>94</i>
<i>1996-97</i>	<i>105</i>	<i>85</i>
<i>2000-01</i>	<i>77</i>	<i>55</i>
<i>2007-08</i>	<i>33</i>	<i>34</i>
<i>2013-14</i>	<i>50</i>	<i>53</i>

Και δύο γραφήματα για τον μαθητικό πληθυσμό του εξαταξίου γυμνασίου το ένα για τα έτη 1951-1961 και το δεύτερο των ετών 1967 έως 1976.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ 1951-1962



Μαθητές Γυμνασίου Κροκεών 1967 έως 1976



Διδακτήρια

Από το 1951 μέχρι το 1980, το γυμνάσιο Κροκεών φιλοξενείται στο κοινοτικό κτίριο του παλιού γυμνασίου –σημερινό Πνευματικό κέντρο Κροκεών Νικηφόρος Βρεττάκος – το οποίο διέθετε πέντε αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, ενώ στον όροφο υπήρχαν τρεις αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία των καθηγητών και το χημείο. Εκεί που σήμερα είναι η φιλαρμονική Κροκεών ήταν οι τουαλέτες του σχολείου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 επιστρατεύονταν ενίοτε και η παρακείμενη Αγία Παρασκευή ως αίθουσα διδασκαλίας, όταν δεν επαρκούσαν οι αίθουσες. Η γυμναστική γινόταν στο αποκαλούμενο γυμναστήριο, ένα χαλικοστρωμένο οικόπεδο, βόρεια του σημερινού δημαρχείου δίπλα στον πύργο.



Το 1970, η κοινότητα Κροκεών παραχωρεί στην σχολική εφορεία οικόπεδο στη θέση Παύλος, με σκοπό την ανέγερση γυμνασίου το οποίο και θεμελιώνεται τον Νοέμβριο του 1976.

Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1980 οπότε και έγιναν τα εγκαίνια του στις 16 Νοεμβρίου. Λίγες μέρες νωρίτερα είχαν μεταφερθεί



μαθητές και εξοπλισμός και είχε αρχίσει η λειτουργία του σημερινού κτιρίου που στεγάζει το γυμνάσιο και λύκειο Κροκεών.

Κλείνοντας δίνουμε τρεις πίνακες με τους διευθυντές του γυμνασίου και λυκείου Κροκεών από το 1951 μέχρι σήμερα.

Πίνακας 1. Διευθυντές Γυμνασίου Κροκεών 1951-1976

<i>Χρονική Περίοδος</i>	<i>Όνομα</i>
24 Σεπτεμβρίου 1951 -9 Οκτωβρίου 1951	<i>Λοκάκος Δημήτριος</i>
9 Οκτωβρίου 1951-5 Σεπτεμβρίου 1957	<i>Γεωργούλης Νικόλαος</i>
5 Σεπτεμβρίου 1958 -8 Σεπτεμβρίου 1958	<i>Γιαννακόπουλος Δημήτριος</i>
8 Σεπτεμβρίου 1958 -6 Σεπτεμβρίου 1961	<i>Φιλιππίδης Χρήστος</i>
6 Σεπτεμβρίου 1961 -6 Οκτωβρίου 1961	<i>Πανουτσάκος Κωνσταντίνος</i>
6 Οκτωβρίου 1961 -24 Αυγούστου 1964	<i>Τσεκρέκος Θεοδόσιος</i>
24 Αυγούστου 1964 -4 Σεπτεμβρίου 1968	<i>Γιαννακόπουλος Δημήτριος</i>
4 Σεπτεμβρίου 1968 -14 Σεπτεμβρίου 1971	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
14 Σεπτεμβρίου 1971-10 Σεπτεμβρίου 1973	<i>Κασιούρας Μιχαήλ</i>
10 Σεπτεμβρίου 1973-18 Δεκεμβρίου 1973	<i>Πολίτης Παύλος</i>
18 Δεκεμβρίου 1973 -2 Σεπτεμβρίου 1974	<i>Μπουλταδάκης Ευάγγελος</i>
2 Σεπτεμβρίου 1974 – Ιούνιος 1976	<i>Πολίτης Παύλος</i>

Πίνακας 2. Διευθυντές Γυμνασίου Κροκεών από 1976 μέχρι σήμερα

<i>6 Σεπτεμβρίου 1976 –20 Σεπτεμβρίου 1976</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>20 Σεπτεμβρίου 1976 -31 Σεπτεμβρίου 1984</i>	<i>Παπαθεοδωράκου Θάλεια</i>
<i>1 Σεπτεμβρίου 1984 -1 Σεπτεμβρίου 1986</i>	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
<i>1 Σεπτεμβρίου 1986 -9 Οκτωβρίου 1997</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>9 Οκτωβρίου 1997 -31 Αυγούστου 1998</i>	<i>Μακρής Αλέξανδρος</i>
<i>31 Αυγούστου 1998 -12 Σεπτεμβρίου 2004</i>	<i>Λασπίτης Γεώργιος</i>
<i>20 Σεπτεμβρίου -26 Νοεμβρίου 2007</i>	<i>Κεκές Αντώνιος</i>
<i>26 Νοεμβρίου 2007 -1 Αυγούστου 2011</i>	<i>Μελά-Θεοδωσάκου Αγγελική</i>
<i>18 Αυγούστου 2011-31 Ιουνίου 2015</i>	<i>Παπαναστασίου Αναστάσιος</i>
<i>1 Ιουλίου 2015-.....</i>	<i>Σερεμέτη Αναστασία</i>

Πίνακας 3. Διευθυντές Λυκείου Κροκεών 1976-.....

<i>6 Σεπτεμβρίου 1976 -20 Σεπτεμβρίου 1976</i>	<i>Πολίτης Παύλος</i>
<i>21 Σεπτεμβρίου 1976 – 16 Οκτωβρίου 1976</i>	<i>Φακίτσας Δημήτριος</i>
<i>16 Οκτωβρίου 1976 -2 Νοεμβρίου 1976</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>2 Νοεμβρίου 1976 -9 Ιουλίου 1977</i>	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
<i>9 Ιουλίου -1 Σεπτεμβρίου</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>1 Σεπτεμβρίου 1977 -7 Σεπτεμβρίου 1978</i>	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
<i>7 Σεπτεμβρίου 1978 -25 Σεπτεμβρίου 1978</i>	<i>Παπαρσενίου Αθηνά</i>
<i>25 Σεπτεμβρίου 1978 -15 Σεπτεμβρίου 1980</i>	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
<i>15 Σεπτεμβρίου 1980 -3 Ιουλίου 1981</i>	<i>Σουλούνια Θέμις</i>
<i>3 Ιουλίου 1981 -31 Ιουλίου 1981</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>31 Ιουλίου 1981 -9 Νοεμβρίου 1987</i>	<i>Πολίτης Παύλος</i>
<i>9 Νοεμβρίου 1987 -11 Δεκεμβρίου 1987</i>	<i>Χελιώτη Ελένη</i>
<i>11 Δεκεμβρίου 1987 -2 Σεπτεμβρίου 1988</i>	<i>Κορίνης Παναγιώτης</i>
<i>2 Σεπτεμβρίου 1988 -1 Ιουλίου 1994</i>	<i>Αλικάκος Αναστάσιος</i>
<i>1 Ιουλίου 1994 -9 Οκτωβρίου 1997</i>	<i>Οικονομάκος Θεόδωρος</i>
<i>9 Οκτωβρίου 1997 -22 Ιουνίου 2001</i>	<i>Βορβολάκου Μαρία</i>
<i>22 Ιουνίου 2001 -19 Απριλίου 2004</i>	<i>Οικονομάκος Θεόδωρος</i>
<i>19 Απριλίου 2004 -26 Νοεμβρίου 2007</i>	<i>Κανακόπουλος Φώτιος</i>
<i>26 Νοεμβρίου 2007 -28 Αυγούστου 2008</i>	<i>Μαστρογιαννόπουλος Δημήτρης</i>
<i>28 Αυγούστου 2008 -10 Ιουλίου 2009</i>	<i>Γεωργακαράκος Νικόλαος</i>
<i>10 Ιουλίου 2009-18 Μαρτίου 2010</i>	<i>Μαστρογιαννόπουλος Δημήτρης</i>
<i>18 Μαρτίου 2010 -17 Αυγούστου 2011</i>	<i>Κωστάκης Ιωάννης</i>
<i>17 Αυγούστου 2011 -30 Αυγούστου 2012</i>	<i>Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα</i>
<i>30 Αυγούστου 2012 -31-Ιουνίου 2014</i>	<i>Ταρούση Μαργαρίτα</i>
<i>1 Ιουλίου 2015-....</i>	<i>Βλάχος Νικόλαος</i>

Η μικρή αυτή εργασία έγινε τη σχολική χρονιά 2013-2014 με τη

συνεργασία των μαθητών της τότε Α΄ γυμνασίου Κροκεών που

εικονίζονται στη διπλανή φωτογραφία



Κροκεές 2016
Δ.Ι.Χρηστάκος